

En nissehistorie

Nissefamilien Rødhat boede i udkanten af skoven i en gammel nedlagt mølle. De havde god plads, for der boede ingen mennesker i møllen mere. De nød livet, og nu var det endda snart jul; så fik de travlt med at besøge en hel masse familier i byen.

Denne weekend skulle de mødes med julemanden og to andre nissefamilier i møllen. De skulle hygge sig, spise risengrød og snakke om, hvordan de skulle arrangere julen i år.

Julemanden kom først, selvom han havde været længe undervejs. Han kom fra Grønland, og på vej til møllen havde han besøgt en hel masse andre nissefamilier. Selvom der ikke boede andre i huset end nissefamilien Rødhat, brugte han ikke døren, men skorstenen, da han skulle ind i huset. Det var han nu så vant til. Faktisk tænkte han slet ikke på, at det var nemmere at bruge en dør.

Han var lige ved at sidde fast, for han havde fået så mange lækkerier hos de andre nissefamilier på vej hertil. Han sugede maven indad, så meget det nu kunne lade sig gøre, og det var ikke meget, men lige akkurat nok til, at han kunne komme igennem. "Ho-ho-ho - så er jeg her, min kære Rødhat-familie. Goddag, goddag alle mine nissevenner. Nå, jeg kom først, kan jeg se. Jeg må lige sidde ned og hvile mig efter den lange rejse. Ah, jeg synes, jeg dufter risengrød. Jeg bliver aldrig, aldrig træt af risengrød."

Nissemor Rødhat stod ganske rigtigt og rørte rundt i en stor, stor gryde. De små nissebørn løb omkring og hviskede og tiskede, fnisede og skottede hen til julemanden. "Kom hen til mig. Hvad er det, der er så sjovt?" De små nissebørn stimlede sammen rundt om ham. "Du er sort på næsen. Hi-hi-hi." "Nå, så det er jeg. Det var jo ikke så godt. For det betyder, at I skal se at få den skorsten rensed", sagde han, tørrede næsen af i ærmet og lo "ho-ho-ho".

De små nissebørn blev lange i ansigterne. De havde da ikke regnet med at skulle lave noget i dag, hvor de skulle have gæster. De samlede i et hjørne af rummet. Lille nisse Mange-idéer havde selvfølgelig en idé. "Jeg har lige læst i Nissetidende om en trylleformular, der kan benyttes til at rense skorstene med. Skal vi ikke prøve?" "Jo, jo - åh, hvor var det godt, at du fik den idé. Jeg havde virkelig ikke lyst til at rense den dumme skorsten", sagde en af de andre nisser.

Nissemor havde stillet den færdige grød hen oven på kaminen. Der kunne den holde sig varm, til de skulle spise. Hun dækkede et festligt nissebord ved siden af kaminen, så alle kunne sidde varmt og godt. "Vent I bare med at rense den skorsten til i morgen", sagde hun til nissebørnene.

Der er flere historier på Bodil Waldstrøms hjemmeside: www.bodilw.dk

Men nu syntes de jo pludselig, at det var blevet spændende. De samledes i et loftsrum og åbnede en låge ind til skorstenen. Det ældste af nissebørnene skulle fremsige ønsket. Han sagde højt og tydeligt: "Kære skorstensånd. Vi vil gerne bede dig om at suge alt skidt op gennem skorstenen og ud i en bunke bagved huset."

Så begyndte det at rumstere i skorstenen. Sikke dog et spektakel. De lukkede forskrækket lågen og løb hen til vinduet for at kigge ned i gården bag huset. Nej, nej, nej. Det var jo helt galt. Skorstensånden havde suget alt, hvad den kunne få fat på, op gennem skorstenen. Dernede på gårdspladsen stod både gryden med nissegrød, stole og bord, og tallerkenene lå hulter til bulter. Det rumsterede stadig. Nisse Mange-idéer styrtede til lågen, åbnede den og råbte: "Stop, skorstensånd, stop!" Der blev helt stille.

Nissefar Rødhat stod i døren. Han var helt mørkerød i hovedet af arrigskab. "Nå, det er her, I er. Kan I så komme ned i stuen. Julemanden vil tale med jer." De luskede flove ned i stuen.

Samtidig dukkede de to andre nissefamilier op. "Hvad er det for noget? Skal vi spise ude i dag? Det er da alt for koldt. Og hvordan fik I det dog op gennem skorstenen? Vi så det på lang afstand."

Julemanden lod blikket glide rundt i kredsen af nisserne, fik øje på Rødhat-nissebørnene og bad dem forklare nærmere. Da nisse Mange-idéer havde sluttet sin forklaring, kunne julemanden ikke lade være med at le. Hele stemningen i rummet blev anderledes. Én efter én istømte nisserne latteren, og til sidst begyndte endog nissefar Rødhat at le!

"Nu henter I nissebørn bare det hele herind i huset igen, og så skal jeg fortælle jer, hvad I gjorde galt."

Da alt var på plads igen, og de var godt i gang med at spise grøden, der heldigvis ikke bar tegn på en skorstenstur, fortalte julemanden dem den rigtige formel; men den er kun for nisser.